

Afscheidsbrief (04/01/2015)

Beste mama en papa,

Vandaag heb ik een gevoel dat ik jullie alleen moet laten. Ik wou dit niet. Ik wou meer liefde geven aan mijn ouders, maar God heeft voor iedereen een lot voorgeschreven. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk. Iedereen heeft zijn eigen problemen. Problemen die mensen zelf creëren. Ik heb geprobeerd tot op het einde de beslissing niet te nemen. Ik heb veel negatieve gedachten welke nu buiten proportie zijn. Ik heb geprobeerd om 2 à 3 dagen te bidden om deze negativiteit weg te doen, maar het ging niet. Het is niet de fout van God. God is nooit fout. Wij krijgen straf voor onze eigen fouten. Het is onveranderd. Maar wij kunnen wel proberen om geen fouten te doen in de toekomst. Daarom heb ik besloten op te vertrekken om geen fouten meer te maken in de toekomst. Het spijt me mama en papa. Sinds ik geboren was heb ik jullie enkel problemen gegeven. Als God wil, wil ik graag bij mijn volgende leven ook bij jullie zijn en jullie helpen om jullie leven gemakkelijk te maken. En nu voor de rest van mijn leven, om goed te zijn, wil ik God volgen. Deze wereld is een droom waar wij allemaal fouten maken. Mensen die tot God bidden kunnen enkel de waarheid kennen. In deze wereld zoeken wij enkel naar geluk van onze 5 zintuigen. Lekker eten, mooie kleren aandoen, reizen, rusten. Door deze dingen creëren wij negativiteit. Dit leven is niet alleen voor zulke dingen maar wij moeten ook op zoek gaan naar God. Mensen welke voor hun eigen geluk gaan bezorgen andere mensen problemen. Door anderen problemen te bezorgen krijgen ze nog diepere problemen terug. Dit is de natuur van de mensen...

Wij zelf zijn de reden voor de moeilijke tijd die we in ons leven hebben. In deze wereld mogen we niemand vertrouwen. Noch zoon noch dochter, familieleden, vrienden, vrouw, man, we kunnen enkel vertrouwen aan God. Geef jullie ook rest van jullie leven aan God. Geef aan Sujan het recht van zoon. Kijk naar Srinkhala en Khusi als dochter en help arme mensen. Op een dag als de negativiteit duidelijk is dan kom ik zeker terug maar verwacht het niet. Ik kon niet in mijn leven liefde geven aan andere mensen waardoor ik heel erg verdrietig is maar nu wil ik graag mijn leven leven voor de liefde van God. God zelf gaat mij een liefde geven. Ik wil de wereld niet uitleggen waarom ik dit heb gedaan, het maakt niet uit wat anderen denken, het is nu allemaal aan Godsgeloof.

Uw liefhebbende zoon Bhrigu.